

Verwachtingen

Woongroependag 2018
Tony Weggemans, Tilburg

Mijn achtergrond



1983

1990

1986-1996
2011-nu

Observatie 1: Verwachtingen van buren

“De ...straat in de binnenstad van Tilburg is een volkse straat met eigen regels. Iemand die zich aanpast, wordt met open armen ontvangen. Wie de politie belt als de muziek luid staat, kan beter vertrekken.” (BD, 11 september 2018)

Observatie 2: Terugkijken

Van de mensen die de afgelopen 30 jaar in mijn woongroep gewoond hebben, kom ik vrijwel niemand meer tegen en behoort er geen enkele tot de vriendenkring die ik uitnodig op mijn verjaardag.

Observatie 3:

Een recente kandidaat voor een plek in onze woongroep was zo enthousiast over hoe we samenwoonden, dat we ons er ongemakkelijk bij gingen voelen en niet met hem ver gingen.

Vragen

- Wat is eigenlijk het karakter van de rol van huisgenoot?
- Welke verwachtingen horen daarbij?
- Hoe ontwikkelen verwachtingen zich in de loop van de tijd?

Huisgenoten in een collectief wonen-project

- Het zijn geen vrienden
- Het is meer dan burens
- Maar weer niet zoveel als in de Tilburgse straat
- Je mag er wel wat van verwachten
- Maar weer niet zoveel als van familie
- Of verschilt dit per project?

De ultieme relatietest

	Burens	Huisgenoten	Vrienden	Familie
Uit het oog, uit het hart	X	X		
Spruitjes serveren		X		
Geld lenen			X	X
Verplichte klusdag		X		
Gereserveerde plek bij begrafenis				X

Verwachtingen

1. Verwachtingen zijn toekomstgericht: ze geven wat er in de nabije of verre toekomst zou moeten of zou kunnen gebeuren.
2. Verwachtingen richten het handelen van mensen en vertalen zich in routines, regels of ruimtelijke vormen.
3. Na verloop van tijd worden verwachtingen irrelevant, omdat ze gerealiseerd zijn.
4. OF: ze blijven onderhuids doorwoeten en kunnen tot frustratie leiden.

Het lot van verwachtingen

1. Routines: ze worden vanzelfsprekend en vallen buitenstaanders op, maar jouzelf niet meer.
2. Ze blijven onderwerp van dialogo en leiden tot nieuwe afspraken of routines.
3. Ze blijken onvervulbaar:
 - Dat leidt tot vertrek van één of meer huisgenoten
 - Dat wordt geaccepteerd en met de mantel der liefde bedekt



Balans is nodig

- Teveel routines:
 - het wordt een saaie boel
- Teveel dialoog:
 - een eeuwige praatclub
- Non-acceptatie van verschillen:
 - een permanent gevecht



Kwaliteit van de huisgenoot

- Een lid van een wooncollectief is:
 - Zich bewust van de eigen ambitie en verwachtingen
 - Bereid tot een positieve dialoog met huisgenoten
 - In staat om onoverbrugbare verschillen op een positieve manier te accepteren.
 - Is elke dag bezig de samenleving opnieuw uit te vinden.
- Op dat punt wijkt de huisgenootrelatie wezenlijk af van burens, vrienden en familie.



En nu?

- Onderzoek de eigen verwachtingen:
 - Welk deel wil ik inbrengen in de dialoog en kan daardoor vertaald worden in afspraken en routines?
 - Welk deel houdt ik liever voor mezelf?
 - Welk deel van de verwachtingen van anderen is voor mij onacceptabel?
- Vanmiddag: workshop over deze vragen